



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## GUSTAAF VAN MOORLEGHEM

echtgenoot van Mevrouw

**ELVIRE VANDE WALLE**

geboren te Zulzeke op 5 december 1900 en godvruchtig overleden te Ronse op 22 februari 1978, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Elk mens is enig op deze wereld.

De ene laat bij zijn heengaan een grotere leemte dan de andere. Niet naar de mate van zijn rijkdom of verstand, maar naar de mate van zijn hart.

Aldus zal onze dierbare overledene een niet te vullen leemte achterlaten omdat hij gewoon een ingoed mens was. Hij leefde zijn leven enkel voor zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden.

De smart bij dit heengaan is dan ook zeer groot. Maar zal de herinnering aan Gustaaf niet enkel pijnlijk zijn, zij moet ons tevens de moed geven om zelf even goed te zijn, even schoon te leven.

Dierbare echtgenote, heb dank voor de vele schone dagen waarmee gij mijn leven verrijkt hebt, vooral uw zorgende liefde tijdens de goede en slechte dagen; moge God er U voor vergoeden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, oprechte dank voor uw grenzeloze toewijding, uw liefde, geduld en goede zorgen. Moge het geluk uw aandeel zijn, en vergeet mij niet.

Mw Gustaaf VAN MOORLEGHEM, geboren Elvire  
VANDE WALLE, zijn echtgenote;

Hr en Mw Gilbert VAN MOORLEGHEM-ROMAN,  
zijn kinderen;

Hr en Mw Jean MARIJSSE-VAN MOORLEGHEM,  
zijn kleinkinderen;

De families VAN MOORLEGHEM, ANTROP,  
VANDE WALLE en DE MIL,

**danken U van harte  
voor de bliken van kristelijke deelneming.**

